



Brief

van een vrijmetselaar (33°) uit Boston, USA,
aan de Heer Herbert von Bomsdorff-Bergen, toenmalig Grootcommandant van de 33°,
Hoofd Broederlijke Correspondentie voor alle vijf continenten

(Uittreksel)

„27. Dezember 1922

[...] Uw tweede verzoek heeft betrekking op het Internationale Genootschap van de Ernstige Bijbelonderzoekers, dat zijn hoofdkantoor in Brooklyn, New Yourk, heeft.

Deze lieden bewijzen absoluut hun nut voor ons. Wij geven hun op de bekende indirecte manieren veel geld, dankzij enkele broeders die in de oorlog zeer veel geld hebben verdiend en die dat absoluut niet in hun goed gevulde portemonnee voelen! Zij behoren tot de Joden.

In het komende voorjaar komt misschien een belangrijke jurist naar Europa. Hij is al verscheidende malen in Europa geweest. De heer Rutherford zal propaganda voeren door middel van lezingen.

Beste broeder, ik maak nu van de gelegenheid gebruik om u te vragen, of u zich zou willen inspannen de Zwitserse kranten ertoe te bewegen geen artikelen te publiceren die tegen deze lezingen gericht zijn! Er bevinden zich onder de Zwitserse broeders toch veel krantenmensen.

Ook wil ik u vragen ervoor te zorgen dat de bezigheiden van de Ernstige Bijbelonderzoekers niet ongunstig in de kranten worden beschreven. Wij hebben deze mensen heel hard nodig – zij moeten pioniers voor ons zijn.

Wat moet ik nog meer zeggen! U weet alles zelf; een land wordt veroverd door de zwakheden ervan uit te buiten en zijn steunpilaren te ondergraven. Onze vijanden zijn de protestanten, en tevens de katholieken in Europa. Hun dogma's zijn hinderlijk voor onze plannen, en daarom moeten we alles in het werk stellen om hun aantal volgelingen te verkleinen en hen belachelijk te maken. [...]